

In dezelfde week dat het nieuws over het inspectieonderzoek bij De Woenselse Poort naar buiten kwam, kreeg ik een telefoontje van het Nationaal Business Succes Award Instituut. Zij reiken jaarlijks de grootste landelijke ondernemersprijs uit aan een van de 10 branche winnaars. GGzE was voor 2016 als winnaar van de GGZ branche uitgeroepen!

Zonder dat we ons voor die competitie hadden opgegeven was onze innovatiekracht, ons handelen volgens het Planetree-gedachtegoed en onze solide financiële situatie landelijk opgevallen. We hebben heel bewust dit gegeven toen niet aan de grote klok gehangen. Dit zou niet passend zijn geweest. We zouden terecht het verwijt hebben gekregen dat we de aandacht willen afleiden en dat we de situatie bij De Woenselse Poort niet serieus zouden nemen. De pek kwam naar buiten, de prijs niet!

De reacties op die prijs zullen waarschijnlijk heel uiteenlopend zijn. Met aan de ene kant diegenen die vinden dat de prijs weinig kan voorstellen en aan de andere kant diegenen die vinden dat de situatie bij De Woenselse Poort te negatief is afgeschilderd. Het laat in ieder geval zien dat er verschillende waarheden zijn. We hebben de neiging om als iets ergens niet goed gaat die verschillende waarheden terug te brengen naar een enkele waarheid. 'Dat is wat er aan de hand is en dat komt daardoor en dat is de schuld van...'. Dan is het vaak allemaal makkelijker te begrijpen. Maar soms is dat juist hetgeen wat je niet moet doen.

In de GGZ hebben we bij uitstek te maken met mensen die dagelijks in hun hoofd verschillende realiteiten ervaren. Realiteiten die óók allemaal 'waar' zijn en die wij dan ook niet tegenspreken. De samenleving kan daar echter niet goed mee omgaan en voorziet deze mensen van een stigma. Ze tellen vaak niet meer mee en kunnen, hoewel ze het heel graag willen, steeds minder een bijdrage leveren aan de samenleving.

We willen als GGzE graag een inspirerende community voor mentale kracht zijn die mensen laat groeien. In 2018 willen we daartoe een dubbele 8 voor cliënt- en medewerkerstevredenheid halen. Nu we zelf als organisatie zo onder vuur liggen, hebben we een uitgelezen kans om ónze mentale kracht te tonen en zelf ook te groeien! Terugkijkend naar de situatie van De Woenselse Poort hebben we een aantal zaken achteraf gezien inderdaad niet goed ingeschat. En we zijn inderdaad niet perfect zoals ieder ander ook niet perfect is. Gelukkig maar!

Ik las onlangs, en dat zal niet toevallig zijn, het boek 'De moed van imperfectie', de New York Times bestseller van Brene Brown. Ze beschrijft hoe compassie, moed en verbondenheid een belangrijke plek in je leven kunnen krijgen. Haar boodschap: De kracht van kwetsbaarheid kan je sterker maken dan ooit. Dat geldt niet alleen voor ieder persoonlijk maar ook voor GGzE als organisatie. We kunnen nu na 'de pek' aan de samenleving en aan de cliënten onze eigen mentale kracht tonen!

